



Beste ouders

Ons thema voor de komende twee weken is 'boeken'. Dit naar aanloop van de jeugdboekenmaand die start op 1 maart.

Wij stappen mee in een proefproject van de bibliotheek en fungeren als 'leesjury'. Dit gebeurt in samenwerking met Annelien van de bib.

Misschien zijn jullie al bekend met [De Leesjury](#). Dat is een leesclub voor kinderen tussen 5 en 18 jaar. Vanaf het eerste leerjaar gebeurt dat in de vrije tijd met vrijwilligers als begeleiders.

Dit jaar wordt een proefproject voor 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kleuter voorzien. Wij nemen hieraan deel met onze school.

Concreet krijgen we een pakket van 6 voorleesboeken en inspiratiefiches waarmee we in de klas aan de slag kunnen. De bedoeling is dat deze 6 prentenboeken worden voorgelezen en besproken met de kinderen van de klas. Wanneer alle boeken zijn voorgelezen, mogen de kinderen ook stemmen voor hun favoriet.



Jullie kregen ook de uitnodiging voor het grootouderfeest mee en het schriftje van jullie kleuter. Wil alle invulstrookjes zo snel mogelijk terug bezorgen. Alvast hartelijk dank!

Grts,  
Juf Dorine