



Beste ouders

De komende twee weken gaan we samen op stap naar Pasen.
We hebben aandacht voor de veertigdagentijd, staan stil bij 'vasten' en gaan samen op weg naar Pasen.



Samen met Lotta gaan we op stap, doen we onder andere verschillende taal- en wiskundige activiteiten. Ook natuur en techniek komen aan bod. Er is aandacht voor schrijfmotoriek met krullenbol en de bijhorende muziek. En nog zo veel meer...

Op dinsdagnamiddag krijgen we naar aanleiding van de jeugdboekenmaand een illustrator op bezoek in de klas. Zij komt haar werk voorstellen en samen met haar is er een hele knutselnamiddag met nog meerdere activiteiten voorzien.

Wie boeken of ander themamateriaal heeft mag dit zoals gewoonlijk goed genaamtekend meegeven.

Nog een fijn weekend en tot maandag!
Juf Dorine