

Beste ouders

Ons thema voor de komende week is: 'dit ben ik'.



De voorbije weken maakten we kennis met Rikki en zijn vrienden. Nu staan we even stil bij wie we zelf zijn en wie onze vriendjes zijn. Het lievelingseten van Rikki is wortelsoep. Wat is mijn lievelingseten, mijn lievelingskleur, ...

We tekenen, schilderen onszelf. We benoemen verschillende lichaamsdelen. Wie is de grootste en wie de kleinste? Wat is mijn naam en waar woon ik? Wat is mijn adres?

Wie themamateriaal heeft, mag dit goed genaamtekend meegeven. Ik denk hierbij aan boeken, spelletjes, of andere zaken. Dit krijgt dan ook een plaatsje in onze klaswerking en op onze thematafel.

**Nog even vermelden: nu we wekelijks outdoor activiteiten doen: pas steeds de kledij aan aan de weersomstandigheden van de dag.**

Ik verklap nog niet alles zodat jullie kleuter ook zelf nog nieuwe dingen kan vertellen over wat ze in klas gedaan hebben. Jullie kunnen (achteraf) zeker meevolgen met de foto's op het klasbord.

Wat ik nog wil vertellen: elke vrijdagnamiddag werken/spelen we samen met de derde kleuterklas. Onze klasdeuren staan open en de kinderen kunnen in beide klassen spelen/werken of we gaan samen op pad of naar het speelplein/bos. Zo zijn beide klassen voor de kindjes vertrouwd en vergroot het aanbod. Soms werken we ook eens rond hetzelfde thema. De kleuters kijken er steeds naar uit om samen of in elkaars klas te vertoeven.

Prettig weekend en graag tot maandag!  
Juf Dorine