

Beste ouders

De maand september loopt op zijn eind. We leerden de klas en elkaar kennen. Iedereen heeft ondertussen zijn plekje gevonden en iedereen draait ook op volle toeren mee in het klasleven. Een echte Rikki klas waar we elkaar aanvullen en al meer een (h)echte klasgroep vormen.

Ook de sportdag, de wekelijkse loose parts namiddag en thema politie vielen erg in de smaak. Vooral nu de politie ook op bezoek kwam in onze school voor de tweede en derde kleuterklas. (Zie foto's op klasbord)

In de klas hielden we een brainstorm en stonden we even stil waarover we het dit schooljaar nog graag zouden hebben. Hieronder plaats ik een foto met wat jullie kleuters aanbrachten:



Daar geven we in de loop van het schooljaar zeker onze aandacht aan en dit werken we samen verder uit. Deze thema's komen dus zeker al aan bod. Dit kan steeds verder aangevuld worden doorheen het jaar.

Ik merk dat jullie kinderen ook spontaan dingen komen tonen en vertellen of vragen. Zo kwam er ook vandaag een vraag over de 'vliegende spinnen' buiten. We werken de komende weken dus alvast al een dagje rond de langpootmug en proberen er meer over te weten te komen.

Die spontane nieuwsgierigheid van de kinderen wil ik aanmoedigen en zoveel als mogelijk beantwoorden. De komende twee weken hou ik een witruimte vrij in mijn agenda en maak tijd en ruimte om op die vragen van de kinderen in te spelen en samen naar antwoorden te zoeken. Het is zonde om deze kansen te laten liggen. Ook de taal- en rekenactiviteiten worden hieraan aangepast. We tellen geen blokjes maar wel hoeveel poten de langpootmug heeft. We ontdekken dat de langpootmug een insect is enz. Iets helemaal anders maar we maken ook nog zelf plasticine voor in de klas.

Jullie kleuter mag als themamateriaal iets meebrengen waarover hij/zij graag iets meer wil vertellen of weten of aan zijn/haar vriendjes wil tonen. Dit is uiteraard helemaal vrijblijvend. Benieuwd wat de komende weken brengen... Ik vind het nu al boeiend. We starten vanaf oktober ook met actualiteit. Om beurt mogen de kinderen een (kranten)artikel meebrengen. Wie aan de beurt is, krijgt hiervoor een sticker in zijn schriftje. Er was bijvoorbeeld onlangs een artikel over de eerste vrouwelijke postbode in Kortrijk of er wordt meer geld vrijgemaakt voor kinderopvang of de herfst is gestart of ...

Prettig weekend en graag tot maandag!
Juf Dorine