

Beste ouders

Deze week leerden we over de langpootmug. Lotte was heel fier toen ze maandagmorgen met haar langpootmug in een potje de klas binnenstapte. Alle klasgenootjes waren meteen ook nieuwsgierig en keken stoer door het vergrootglas van Casper naar dit grote insect. Wolf vertelde over zijn dino die hij meehad en Lotte over haar schminkpop.

We maakten zoals beloofd ook zelf plasticine en werkten aan een kunstwerk waarover later meer.



Het was verrassend wat de kleuters aanbrachten waarover ze graag nog iets meer wilden weten. Naar aanleiding hiervan voorzie ik voor volgende week een dagje rond 'elektriciteit'(we proberen hoe we zelf een lamp kunnen laten branden) en een dag rond 'prinsen en prinsessen'. **Op vrijdag 13 oktober mag iedereen van onze klas die dat wil als prins of prinses verkleed naar school komen.** We kijken ook eens wie de prinsessen en prinsen van ons land zijn.



Maandag 9 oktober gaan we naar Doerak. Nogmaals dank aan de bereidwillige chauffeurs! De chauffeurs mogen de kindjes om 8.45u aan de klas komen ophalen. Eventuele extra autozitjes kunnen van school gebruikt worden.

- **Maandag mag iedereen een koekje in de zak van zijn jas meehebben voor ter plaatse.**
- De laarsjes doen we aan op school.
- Kledij aangepast aan het weer. We hebben geluk. Het weerbericht is veelbelovend.



Prettig weekend en graag tot maandag!
Juf Dorine