



*Mattheus schreef dit verhaal op.  
We lezen het in de bijbel.*



Jezus trok met zijn vrienden naar vele kleine dorpjes en steden.  
Onderweg sprak Hij met zijn vrienden. Hij zei :

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad.  
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat.  
God zorgt voor hen.  
Hij houdt ze in Zijn hand.

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk.  
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk.  
God zorgt voor hen.  
Hij houdt ze in Zijn hand.

Kijk eens in de spiegel,  
jij bent nog veel meer waard  
dan vogeltjes en bloemetjes,  
't is God die jou bewaart.  
God zorgt voor jou.  
Hij houdt je in Zijn hand.



*Teken jezelf in de spiegel.*