

Beste ouders,

Wat een leuke eerste schooldagen waren dit! De kinderen maakten allemaal een vlotte start in de klas. Het was leuk om te starten met deze enthousiaste groep kleuters.

Ze waren blij om terug te zijn en hun vriendjes te zien en het weer zat ook mee. 😊 TOP!

Volgende week werken we alvast verder aan het thema: "welkom in de klas".

We gaan verder knutselen aan onze werkjes, gaan koekjes tellen aan de hand van de stippen op een dobbelsteen die we gooien en nog zoveel meer.

Enkele mama's stelden zich ook kandidaat om klasouder te worden van de klas.

Ik keek wie er het eerste reageerde en deze persoon is het geworden.

Ik wil jullie graag de mama van **Gil Govaert** voorstellen als klasouder. 😊

Alvast bedankt.

Mag ik nog enkele praktische dingen meedelen :

- Is het mogelijk om op het doosje van fruit/koek het symbooltje van jullie kleuter te kleven? (Liefst zoveel mogelijk de koekjes los in een doosje te stoppen. Op deze manier hebben wij, als school minder afval te verwerken.)
- Nog even vermelden dat de vrijdagpost niet meer bestaat als document op zich. De bedoeling is dat alle correspondentie (brieven e.d.) zoveel mogelijk op vrijdag via het schriftje meegegeven worden. Daarom is het ook belangrijk om het A5 plastiekje (langs de binnenkant van het schriftje) leeg te houden.

Geniet alvast van het mooie weer en tot maandag!  
Prettig weekend.

Groetjes,  
Juf Stephanie

