

Van snot tot prot



Eén snoepje kan geen kwaad

Ik zie ze liggen aan de kassa,
ik zie ze liggen in het rek
al die kleurtjes vragen aandacht
en dat maakt me super – gek!

Blauwe bollen, rode slierten,
met of zonder prik,
grote hartjes, neuzen, smurfen.
Een grote zak, dat wil ik.

Heerlijk roos met witte snoepjes,
groen en geel en zoute drop.
Zwarte veters, zure beertjes,
een reep met crème erbovenop.

Kersen, gom en suikerspin,
doosje vol met prik.
Lolly's, letters, toverbal,
een zak propvol, dat wil ik.

*Geef me zoetstof, geef me suiker,
zakken chips en chocola,
liters cola en ook ice-tea.
- Eén snoepje, mag ik dat, pa? -*

'Neen dat kan niet, nu niet doorgaan,'
zegt m'n vader heel kordaat.
'Nu niet snoepen we gaan eten,
leg dat terug of ik word kwaad.'

Heel mijn zak zit vol met dropjes,
kauwgom roos achter mijn oor.
Die bewaar ik voor wat later,
straks is die net zo lekker als ervoor!

Iedereen altijd maar klagen,
't is niet goed, 't is superslecht.
Je krijgt afbrokkelende tanden
en gaatjes veel, dat is echt.

En weet toch al die suikers,
daar sla je zo van tilt.
Ze hitsen je op, maken je crazy,
echt wel super-superwild!

*Geef me zoetstof, geef me suiker,
zakken chips in overdaad,
laat me smullen, laat me proeven.
Snoep is mijn beste kameraad.*



Olé olé teevee

Ik word wakker in de ochtend vroeg,
rek me uit en geef een geeuw.
Ongewassen met pyjama aan,
begeef ik mij naar teevee.

Ik hang, ik lig, ik zet me neer,
met cornflakes in mijn mond.
Ik verorber¹ zo een tekenfilm,
en alles wat er op de beeldbuis komt.

*Ik zap, ik zap, ik zap
snel van hier naar daar,
ik zap, ik zap, ik zap
alle beelden na elkaar.*

*Ik kijk, ik kijk, ik kijk
naar alles wat beweegt,
ik kijk, ik kijk, ik kijk
naar alles wat de teevee mij geeft.*



Geen tijd meer snel die kleren aan,
naar school toe heel de dag.
Om 's middags even thuis te zijn,
een boterham met teevee als 't even mag.

Na schooltijd ren ik snel naar huis,
eerst huiswerk, best veel.
Een koek, een snoep, een stukje fruit,
veel honger, ik kijk scheel.

Dan van een uur of zes,
terug achter de teevee.
Zo veel te zien, zo veel te zien,
dat valt wel heel goed mee.

Naar bed toe wel genoeg gezapt,
gekeken naar teevee.
Voordat ik echt wel slapen kan,
wil ik nog een verhaal of twee.

Kermis in de stad

Een draaimolen, een oliebol
iedereen gaat uit de bol!
Een spiegeltent, een springkasteel ...
Ik weet niet wat te kiezen - er is zo veel.

Een frietkot en een ballenkraam,
aan 't spookhuis in de rij gaan staan.
Eendjes vissen – knuffelbeer.
De kermis, de kermis – hij staat er weer.

Een schietkraam en ook botsauto's,
een kleine man met trukendoos.
Een rups op hol, een schip heel groot,
een suikerspin en appels rood.

Marionetten dansen in de maat,
een man met trommel slaat kordaat.
De fanfare loopt voorbij,
allemaal keurig, allemaal keurig in de rij.

't Is kermis, 't is kermis, 't is kermis in de stad!
Reizen met het reuzenrad.

't Is kermis, 't is kermis, 't is kermis in de stad!
Kopje over, gillen – draaien, helemaal zat!

