

Beste ouders

Ons thema na de paasvakantie is 'rupsje nooitgenoeg' en daarbij aansluitend ook 'moederdag'. Dit thema loopt over drie weken.



*"Op een mooie zondagmorgen ging de zon stralend en warm op
En uit een eitje kroop een piepklein hongerig Rupsje.
Hij ging op weg om eten te zoeken."*

Met de tweede en derde kleuterklas starten we onmiddellijk na de vakantie met dit thema en vanaf de tweede week gaan ook de klassen van juf Stephanie en juf Sophie mee op weg met Rupsje nooitgenoeg. We doen allerlei spellen en kringactiviteiten bij het boek 'Rupsje Nooitgenoeg' van Eric Carle. Voor elke dag is er ook een reken- en taalactiviteit met de lekkernij die het Rupsje tegenkomt.

We volgen ook de ontwikkeling van ei tot rups tot vlinder in de klas. Daarvoor hebben we echte eitjes van het koolwitje die we van dichtbij opvolgen. Wie verse koolblaadjes kan bezorgen voor onze rupsen: graag! Zo kunnen ze ook hun buikje rond eten en worden ze sterke vlinders die we dan in de schooltuin van hun vrijheid laten proeven.

Wie themamateriaal van rupsen, vlinders, moederdag heeft: heel graag! De kleuters zijn telkens heel fier wanneer ze iets kunnen tonen aan elkaar.

Hierbij aansluitend een vraag die ik voor jullie heb. Zoals jullie weten, halen de kleuters 's morgens zelf hun fruit/koekje uit hun schooltas en leggen ze dit in de juiste bak. Het gebeurt wel eens dat kindjes iets meehebben dat ze niet zo graag lusten. Dan valt het wel eens voor dat iemand fruit of een koek van een klasgenootje neemt dat hij/zij lekkerder vindt dan dat wat in de eigen schooltas zat. Als de naam op het doosje, de verpakking of de schil staat, is er geen probleem. Indien er niets op staat, wordt het moeilijk. Soms zijn er dezelfde doosjes, bananen, appels of koekjes. Om dit soort situaties te vermijden, vraag ik om de naam van jullie kleuter duidelijk in drukletters op te schrijven. Dat kunnen de kleuters nu ook al zelf lezen en zien of die ene banaan van hen is of toch die andere. ("Want die banaan van mij had niet zoveel bruine vlekken") Hetzelfde voor de doosjes en verpakkingen. Dat zal iedereen vooruit helpen en zo heeft iedereen zijn eigen stuk fruit of koek en is het voor iedereen duidelijk. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Hartelijk dank ook aan de chauffeurs die kunnen rijden op 3 mei naar kinderboerderij Bokkeslot. Verdere praktische info (voor de chauffeurs) volgt nog.

Zoals jullie op de nieuwsbrief kunnen lezen, is er op 14 mei ons schoolfeest.

Kledij voor onze klas:

- Iedereen: een wit T-shirt met korte mouwen (jongens en meisjes)
- De jongens: een korte broek.
- De meisjes: een korte broek of rok.

Voor iedereen een vrolijk en gezellig Paasfeest!

Graag tot na de vakantie!
Juf Dorine