

Beste ouders

Voor de komende twee weken werken we rond het boek 'Was ik maar...' van Mies Van Hout.



Nu we de evolutie van ei tot rups tot vlinder van dichtbij volgen, is het ook eens boeiend om te kijken wat onze talenten allemaal zijn. Dit thema gaat dan ook over talentenontwikkeling.

De spin zou graag lief en schattig zijn, zoals een lieveheersbeestje. De vlinder wil minder opvallen en de slak droomt ervan net zo ver te kunnen springen als een krekel. Alle beestjes in dit boek zijn een beetje jaloers op wat een ander kan. Maar ze lijken te vergeten waarom ze zelf zo bijzonder zijn! Toch is er één wezentje dat het meest kan van allemaal...

We ontdekken wat de dieren uit het boek zo bijzonder maakt. We helpen ze groeien in dat waarin ze beter willen worden. We ontdekken wat elk van ons zelf bijzonder maakt.

Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk goed genaamtekend meegeven. De kinderen zijn altijd heel betrokken en brachten dit schooljaar al heel veel mee. Dank je wel hiervoor.

Ons schoolfeest komt snel dichterbij. We zijn al volop aan het oefenen. Verdere concrete en praktische info volgt nog. Heel leuk dat iedereen erbij kan zijn!

Aan alle mama's een prettige moederdag!

Juf Dorine