

Beste ouders,

Ons thema voor volgende week is: 'afval'.



Het startsignaal werd gegeven maandag door de voorstelling van 'Viesvuilland'. Nu kunnen we zelf verder aan de slag.

De kinderen leren verder wat afval of vuilnis is, hoe ze afval kunnen sorteren, hoe ze mee zorg kunnen dragen voor onze natuur en noem maar verder op.

We gaan samen met de andere kleuterklassen op stap rond onze school om de omgeving nog wat netter te maken. Hopelijk vinden we niet te veel papiertjes en andere troep op en rond onze speelplaats en school.

Tijdens dit thema maken we van onze klas ook een beetje een 'vuilnisbelt', maar in de onthaalhoek maken we een containerpark waar we het afval gaan leren sorteren. Oef... 😊 We maken enkele knutselwerkjes, leren liedjes en versjes en noem maar verder op.

Wie thuis themamateriaal (boekjes, een speelgoed vuilniswagen...) liggen heeft, breng gerust mee. Gelieve alles goed te naamtekenen.

Iedereen brengt ook 1 voorwerp mee die we kunnen sorteren. (bijvoorbeeld: oude batterij, lege uitgewassen PMD fles/melkbrik, krant...)

Prettig weekend en tot maandag!

Groetjes,
juf Stephanie