

Beste ouders,

Volgende week gaan we twee weken aan de slag rond het thema "boeken". Dit naar aanloop van de jeugdboekenmaand die gestart is op 1 maart.



Juf Dorine en ikzelf stappen dit jaar mee in een proefproject van de bibliotheek en fungeren als 'leesjury'. Dit gebeurt in samenwerking met Annelien van de bib.

Misschien zijn er al mensen bekend met "De Leesjury". Dat is een leesclub voor kinderen tussen 5 en 18 jaar.

Vanaf het eerste leerjaar gebeurt dat in de vrije tijd met vrijwilligers als begeleiders.

Dit jaar wordt een proefproject voor 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> kleuter voorzien. Wij nemen hieraan deel met onze school.

Concreet krijgen we een pakket van 6 voorleesboeken en inspiratiefiches waarmee we in de klas aan de slag kunnen. De bedoeling is dat deze 6 prentenboeken worden voorgelezen en besproken met de kinderen van de klas.

Wanneer alle boeken zijn voorgelezen, mogen de kinderen ook stemmen voor hun favoriet.

Om met dit thema te starten start ik vanuit het prentenboek "Het Boekenliefje".



*In elk huis, bij alle dieren, wordt er 's avonds voorgelezen. Maar dan beginnen alle boeken te verdwijnen. Een dapper konijntje wil het mysterie van de verdwenen boeken oplossen, en ontdekt dat er een verdrietig klein boekendiefje rondsluipt. Het boekendiefje wil heel graag een boekenliefje zijn en zoekt iemand die hem wil voorlezen ... Een magisch verhaal over het belang van voorlezen voor het slapengaan.*

Plots zullen de kinderen doorheen de week, tijdens het spelen een boek vinden. Dit boek zal dan worden voorgelezen in de klas.

Wanneer alle 6 de boeken werden voorgelezen kunnen de kinderen hun stem uitbrengen.

Spannend!! 😊

De komende twee weken zullen de kinderen dus met veel boeken in contact komen.

We gaan ook veel zaken bespreken: zijn het dikke boeken of dunne boeken, boeken met veel of weinig tekst, welke prenten zien we, wat vinden we nog in boeken, hoe kijken we in boeken en zo verder.

Tijdens deze twee weken ga ik ook verder observeren.

Gestuurd knutselen komt deze keer minder aan bod, maar de kinderen zullen vrij een eigen boek kunnen knutselen.

We leren ook een liedje en versje rond dit thema.

**Graag iedereen 1 oude krant OF 1 oud tijdschrift meebrengen naar de klas.**

Alvast bedankt voor de samenwerking. 😊

Prettig weekend en tot maandag.

Groetjes,

Juf Stephanie