

Beste ouders,

Ons thema voor de komende twee weken is carnaval. We laten ons wat inspireren door Waregem Koerse, maar maken er onze eigen versie van 'ROLLEGEM KOERSE'. 😊



De hoeden staan dus centraal!

In de klas knutselen wij alvast een hoed.

Dit zal in een bepaald thema zijn, waar de kinderen uit verschillende voorbeelden kunnen kiezen.

Maar niet alleen leggen we de nadruk op de hoeden, ook op de kledij die we kunnen aandoen met carnaval.

Verder gaan de kleuters gedurende dit thema kunnen spelen met confetti, houden we tekenraadsels, oefenen we verder op onze schrijfmotoriek, kunnen ze genieten van een Tik Tak-voorstelling, leren ze verschillende (speel)liederen en versjes aan, gaan we tellen en stapelen, leren we de begrippen (op, onder, in, naast, voor, achter) beter kennen, luisteren we naar verschillende verhalen en noem maar verder op.

Op **vrijdag 25 februari** (namiddag) is er een klein carnavalsfeest op school die coronaproof zal verlopen. Iedereen mag verkleed zijn. Hou er wel rekening mee dat de kleuter zijn/haar hoed moet kunnen dragen voor de verkiezing. Wie op school eet gelieve de kledij al van 's morgens aan te doen. Zorg er wel voor dat de kinderen nog naar het toilet kunnen, dus **geen pak uit één stuk!** Wie naar huis gaat eten, kan zich 's middags thuis nog omkleden. Alvast bedankt voor de medewerking.

Wie themamateriaal (verkleedkledij...) heeft, mag dit zoals gewoonlijk genaamtekend meebrengen naar de klas.

BELANGRIJK:

- Mag ik vragen dat iedereen een hoofddeksel meebrengt naar de klas? Hiermee gaan we allerlei opdrachten doen in de kring.
- Willen jullie de kinderen ook controleren op eventuele luizen. Dit is een leuk thema en ik zou niet graag het plezier van de kinderen ontnemen door deze kriebelige diertjes. Alvast bedankt.

Prettig weekend en tot maandag. 😊

Groetjes,
Juf Stephanie