

Beste ouders,

Naar aanleiding van het feest carnaval , werken we twee weken in de klas rond het thema "circus".



De kinderen mogen zelf kiezen welk personage ze graag willen zijn. Een klas vol leeuwentemmers, leeuwen, acrobaten, dansers, goochelaars, gewichtheffers, clowns lijkt ons wel fijn. 😊 Naargelang hun keuze knutselen ze iets typisch voor dit personage.

Op het einde van het thema houden we een voorstelling van onze kunsten/talenten en attributen in de klas.

Verder gaan de kinderen gedurende dit thema kunnen spelen met confetti, kunnen ze genieten van een Tik Tak-voorstelling, leren ze verschillende (speel)liederen en versjes aan, gaan we circusdieren tellen en stapelen, leren we de begrippen (op, onder, in, naast, voor, achter) beter kennen, luisteren we naar verschillende verhalen en noem maar verder op.

Indien jullie themamateriaal hebben (speelgoedieren, verkleedkledij, spelletjes, puzzels, boekjes rond circus...), mag dit zeker genaamtekend meegebracht worden. Wij kijken alvast uit naar dit leuke thema.

Alvast bedankt!

Groetjes,  
Juf Janne en juf Stephanie