



Beste ouders,

Ons laatste thema voor de herfstvakantie werken we rond de gevoelens, meer bepaald rond de verschillende emoties die het kleurenmonster allemaal ervaart.



Zo zullen we ook proberen om bij die gevoelens, situaties of gebeurtenissen te plaatsen die herkenbaar zijn voor de kinderen. (Bijvoorbeeld: Verdriet bij het afscheid nemen van mama of papa aan de schoolpoort, blij als we spelen met de vriendjes, bang van een hond, boos als we ruzie maken...)

We gaan ook proberen de emoties uit te beelden. Foto's zullen daar het resultaat van zijn.

Want het is niet onbelangrijk te luisteren hoe een kind zich voelt. Soms gaan we er veel te vlug van uit dat alles al voorbij is, maar gevoelens kunnen na een ruzie, na verdriet nog lang blijven nazinderen.

We leren ook opnieuw liedjes en versjes en zullen nog een tal van andere activiteiten doen.

Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk genaamtekend meebrengen naar de klas.

Hierbij willen we ook graag verwijzen naar belangrijke informatie die je kan vinden op de vrijdagpost:

➔ **Herfstwandeling + fluodag**

Vrijdag 30 oktober is er een '**fluodag**' op school. Wees creatief en kom in 'fluokledij' naar school.

Daarnaast gaan we op die dag met de volledige school op **herfstwandeling**. Deelname is verplicht. De kinderen vertrekken om 12.00 uur. De school zorgt voor een warme maaltijd onderweg. Er wordt 2 euro per leerling aangerekend om de kosten te dekken.

Prettig weekend en tot maandag!

Juf Janne en juf Stephanie.