

Beste ouders,

Volgende week werken we een weekje rond het thema: "Ik kan het zelf".
We vertrekken vanuit het prentenboek: "Coco kan het!".
Iedere ouder ervaart wel eens dat hun kind zegt 'ik kan het niet' (schoenen aan, jas aan/uit...), maar na aanmoedigen en proberen, ze toch (soms) succes ervaren.

In de klas merk ik dit vaak op.
Willen ze geholpen worden omdat het dan sneller gaat? Hebben ze angst om iets te proberen? Denken ze dat ze het niet kunnen? Geen zin om iets te doen?...
Via kleine oefeningen in de klas wil ik de kleuters laten ervaren dat ze via aanmoedigen, pogingen tot, met vallen en opstaan, toch dingen kunnen.

Deze week oefenen we daarom enkele handelingen om de zelfstandigheid van de kleuters te bevorderen/verbeteren. Zo oefenen we om onze handen mooi te wassen, neus leren snuiten, schoenen aan en uit, de mouwen van onze jas draaien en aandoen, jassen dicht doen, onze tanden poetsen.... Op deze manier zullen de kinderen succeservaringen hebben en voelen ze zich net als Coco het vogeltje.

In de hoeken zullen ze allerlei activiteiten kunnen doen: sluitingen open en toe doen, dingen uit proberen, leren we een liedjes en versjes bij de verschillende handelingen...

Mag ik vragen dat iedereen op **maandag 22 november** zijn/haar **tandenborstel** en **tandpasta** meebrengt. Wij zullen namelijk die dag onze tandjes leren poetsen. De kinderen krijgen hun gerief 's avonds terug mee naar huis.

Op donderdag 25 november kunnen we met alle kleuters ook genieten van een toneel in het OC van Rollegem.

Informatie:

Tal en Thee
Boom

'BOOM' is een warm nest in een spannend bos. Genreus in beeld en muziek. Met mechaniekjes en de klank van blad, tak en eik.

Zonder woorden wordt een verhaal verteld over een jonge vogel die de vlucht naar het zuiden mist. Op de tonen van doedelzak, sopraansax en diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij.

'BOOM' houdt het midden tussen een intiem concert en een theatervoorstelling. Live muziek is van Naragonia.

Wie materiaal heeft rond dit thema, mag dit gerust genaamtekend meegeven met hun kleuter.

Prettig weekend!

Groetjes,
Juf Stephanie.