

Beste ouders,

We kunnen er niet naast kijken wanneer we buiten komen.  
De bladeren aan de bomen krijgen mooie kleuren, bladeren en noten op de grond, de (regen)jas die we stilaan moeten aandoen....

### HET IS HERFST!

Hier gaan we in onze klas ook bij stil staan.

We vertrekken vanuit het prentenboek: 'Heksje Mimi en de kabouter'. In dit prachtige boek staat niet alleen een mooi herfsttafereel centraal, maar ook grote vriendschappen met kleine vriendjes.



Tijdens dit thema komen weer verschillende activiteiten aan bod:

- zo gaan we op stap rond onze mooie schoolomgeving en gaan we herfstschatten zoeken. Wie weet vinden we ook wel mooie paddenstoelen.
- in de ontdektafel kunnen de kinderen spelen met noten, kastanjes...
- gaan we stilstaan rond de kleuren die de bladeren krijgen in de herfst: groen, geel, rood, bruin, oranje...
- leren we liedjes en versjes rond het thema
- genieten we van verhalen uit prentenboeken
- maken we kennis met schootspelletjes en tekenraadsels
- maken we leuke knutselwerkjes
- spelen we een lottospel met echt herfstmateriaal
- oefenen we verder aan de schrijfmotoriek via een muzikaal versje
- tellen we bladeren, noten, kabouters en kijken we waar er veel zijn/ weinig...
- ...



- Mag ik vragen dat iedereen een **dekse**l van een grote **schoendoos** meebrengt naar de klas. (Niet van kinderschoenen.) Dit hebben we nodig om te knutselen.



- Wie nog geen **laarzen** meebracht naar de klas, gelieve dit in orde te brengen. Deze zullen we kunnen gebruiken tijdens onze herfstwandeling rond de school.

Wie themamateriaal heeft (boekjes, herfstmateriaal van uit het bos...) mag dit meebrengen naar de klas.

Wil wel alles goed naamtekenen! Alvast bedankt!

Prettig weekend en tot maandag!

Groetjes,  
juf Stephanie