

Beste ouders,

Na de vakantie gaan wij bijna drie weken aan de slag rond het thema 'Klein wit visje'. Dit thema is gebaseerd op de prachtige boeken van Guido Van Genechten.



We starten met het boekje "Klein wit visje is geboren" en werken op deze manier ook al een beetje rond Moederdag. Wat dus wil zeggen dat we gedurende deze weken ook al gaan beginnen aan ons geschenkje voor mama. Spannend!!
Wat het zal worden, blijft hopelijk nog een verrassing. 😊 😊

We werken rond tegenstellingen, ruimtelijke begrippen, maken kennis met inhoud/volume en gewicht en ook talenten! Gaan vissen tellen en sorteren, gaan kunnen spelen in het water, visjes en eendjes vissen en noem maar verder op.
Knutselen komt zeker ook aan bod, verhaaltjes, schrijfmotoriek, poppenspel, kleurenspeletjes...
Er staat ook een tik tak-voorstelling en andere muzikale momenten op het programma.

Dit thema dient zich er ook voor om opnieuw wat dieper in te gaan op de kleuren. Daarom houden we in de tweede week een kleurenweek met de 3 hoofdkleuren (rood, blauw, geel) en groen.

De kleuren zullen gedurende deze week centraal staan en iedere dag zullen we rond dat kleur iets doen. Het zou dan ook leuk zijn mochten jullie je kleuter op die dag een kledingstuk laten aandoen in dat bepaalde kleur. (broek, trui of T-shirt,...) Dit mag gerust ook een attribuut zijn. (zonnebril, pet, hoed, sjaal, muts...)

Planning van de kleurenweek:

- maandag 22/04: rood
- dinsdag 23/04: blauw
- woensdag 24/04: geel
- donderdag 25/04: groen
- vrijdag 26/04: keuze door de kleuter zelf

Alvast bedankt op voorhand voor de samenwerking!

Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk genaamtekend meebrengen naar de klas. Alvast bedankt.

Belangrijk:

- Op donderdag 18 april gaan wij met de eerste kleuterklas op bezoek naar de bibliotheek van Rollegem. Voor sommige kinderen zal dit een gekende plaats zijn, voor anderen dan eerder een nieuwe ontmoeting. Samen met Jules, de klaspop ontdekken we wat we allemaal kunnen vinden en doen in de bib. Natuurlijk sluiten we het bezoek af met het voorlezen uit een prentenboek. Spannend...

Fijne vakantie en tot maandag 15 april. 😊

Groetjes,
Juf Stephanie