

Beste ouders,

Het thema waar we na de krokusvakantie aan werken is het thema kunst.



De kunstenaar waar wij rond werken is René Magritte.
De Belgische kunstenaar René François Chislain Magritte is een surrealistisch kunstschilder. Samen met nog enkele andere kunstenaars behoort hij tot één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het surrealisme.

We gaan samen ontdekken wie hij was en hoe zijn kunstwerken er uit zien.
We laten ons inspireren en maken ook zelf een kunstwerk. Net zoals Magritte gaan we proberen om via ons eigen werk een boodschap door te geven in de wereld waar we in leven. Alles kan, alles is mogelijk in onze eigen verbeelding. 😊

Wie themamateriaal (boeken, foto's, ...) voor dit thema heeft: heel graag! Wil wel alles goed naamtekenen aub.

Even ter info:

- Op donderdag 10 maart gaan wij met de eerste kleuterklas op bezoek naar de bibliotheek van Rollegem. 😊
Voor sommige kinderen zal dit een gekende plaats zijn, voor anderen dan eerder een nieuwe ontmoeting.
Samen met Jules, de klapop ontdekken we wat we allemaal kunnen vinden en doen in de bib. Natuurlijk sluiten we het bezoek af met het voorlezen uit een prentenboek.
Spannend...
- Vergeten jullie de inschrijvingen voor het grootouderfeest niet? Dit graag tegen maandag 7 maart met gepast geld in een omslag. Dank je.
- De pannenkoekenverkoop wordt afgesloten op maandag 21 maart.
Misschien de ideale gelegenheid om in de vakantie te vragen aan familie/vrienden/...

Alvast bedankt op voorhand.

Prettige vakantie en tot maandag 7 maart.

Groetjes,
Juf Stephanie