

Beste ouders,

Maandag 18 maart starten we met een nieuw thema: lente in zicht, nieuw leven. We vertrekken vanuit het prentenboek "Dat is mijn bloem!". Op een grappige manier leren de kinderen kennismaken met het begin van de lente en het groeien van wilde bloemen.



We gaan ook zaaien en ontdekken zo de evolutie van een zaadje. Samen gaan we op stap in onze groene schoolomgeving waar de eerste lenteknoppen al te zien zijn. Hopelijk kunnen we ook van de lentezon genieten en kunnen we veel buiten in onze mooie klastuin spelen en werken. Het knutselen van een bloem mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hier gaan we verschillende technieken gebruiken: knippen, prikken, schilderen...



Geleidelijk aan zullen we ook werken rond het thema Pasen. Daarbij komen ook de kip, het kuiken... aan bod.

De kinderen kunnen opnieuw genieten van spelletjes als 'wat is er weg' / 'onder welke beker ligt', tekenraadsels, schootspelletjes, massage, themafilmpjes, tik tak, bewegingstussendoortjes, leren we liedjes en een versje, werken we verder aan de schrijfmotoriek...

Het voorbereidende werk voor ons paasmandje is al achter de rug, maar tijdens dit thema gaan we het helemaal verder afwerken.

Wie attributen (boeken, zaadjes, bloembollen, gieters, kruiwagens, harkjes, speelgoedieren zoals kuiken/kip/konijn...) voor dit thema heeft: graag! Alles goed naamtekenen aub. ☺  
 Er hoeft niets nieuw aangekocht te worden.

### Belangrijk:

- Op vrijdag 29 maart is er solidariteitsmaaltijd op school. Vergeten jullie niet om de inschrijving in orde te brengen aub.
- De actie voor de pannenkoeken loopt nog tot en met maandag 18 maart.

Alvast bedankt op voorhand.

Fijn weekend en tot maandag.

Groetjes,  
 Juf Stephanie