



Beste ouders,

Na een leuke, drukke periode rond het thema Sinterklaas, staat bijna een ander feest voor de deur.

Vanaf donderdag 7 december starten we met een nieuw thema. We werken eerst wat rond licht en donker en maken dan geleidelijk de overgang naar Kerstmis. Het thema loopt tot en met vrijdag 22 december.



De kerstboom wordt versierd, de kerststal wordt uitgezet, het geboorteverhaal van Jezus komt aan bod, we nemen het kerstmateriaal waar...

We gaan onszelf opnieuw tekenen, genieten van een massage in thema Kerstmis en nog zoveel meer.

Ook maken we een nieuwjaarsbrief.

LET OP: we maken maar 1 brief en geschenk. Deze brief en geschenk kan wel worden meegenomen naar familiefeesten waar de kinderen hun versje kunnen opzeggen.

Wie materiaal heeft rond dit thema (boekjes...) mag dit gerust genaamtekend meegeven met de kleuter.

Alvast bedankt op voorhand. 😊

Prettig weekend.

Groetjes,
Juf Stephanie.