



Beste ouders,

Alle kinderen maakten na de kerstvakantie opnieuw een goede start. De nieuwe vriendjes vonden al snel hun weg in de nieuwe klas. Ze spelen volop met de andere kinderen en leren elkaar beter kennen.

Nogmaals een dikke proficiat aan Néas en familie. Hij mocht zondag zijn zusje Maëlle verwelkomen. 😊



"Mijn lichaam" is het thema waar we vanaf volgende week mee van start gaan.

We bekijken hoe we eruit zien, leren lichaamsdelen benoemen, doen allerlei bewegingsspelletjes en liedjes.

Hierbij aansluitend komt dan "ziek zijn" aan bod.

Wat voel je als je ziek bent? Wat doet de dokter allemaal? Wat gebeurt er in het ziekenhuis? Welke spullen heeft de dokter allemaal? We nemen dit alles waar en kijken hoe dit gebruikt wordt.

We richten een dokterspraktijk in waar ze zelf aan de slag kunnen als dokter of patiënt en zich in deze rollen kunnen inleven.

Verder komt tellen en sorteren van doktersspullen aan bod, maken we pilltjes van plasticine, oefenen we verder onze schrijfmotoriek... Er wordt natuurlijk ook geknutseld en veel geëxperimenteerd.

Kortom, de volgende 2 weken zullen we opnieuw heel wat fijne dingen kunnen beleven en uitproberen.

Indien jullie themamateriaal hebben (doktersspullen, boekjes rond mijn lichaam, ziek zijn...), mag dit zeker genaamtekend meegebracht worden.

### Meebrengen:

- Graag een washandje (met hun symbool op )meebrengen! Je kan dit nadien nog gebruiken.
- Een zakdoekendoos met zakdoeken. ( zoals op de foto) → om mee te knutselen. 😊

Alvast bedankt op voorhand.



Prettig weekend.

Groetjes,  
Juf Stephanie