

Beste ouders,

Ons thema voor volgende week is 'rupsje nooitgenoeg' en daarbij aansluitend ook 'fruit/moederdag'. Dit thema loopt over twee weken. De tweede en derde kleuterklas zijn gestart na de paasvakantie en wij sluiten samen met de peuters iets later aan.



We doen allerlei spellen, knutsel- en kringactiviteiten bij het boek 'Rupsje Nooitgenoeg' van Eric Carle.

De rups zal eerst in de kijker staan. In dit boek komt heel veel woordenschat aan bod die zal bijdragen voor de verdere taalontwikkeling van de kinderen. De kinderen zullen ook kennismaken met de cijfers van 1 tot en met 10. De kinderen zullen gedurende deze week ook opmerken dat Rupsje Nooitgenoeg door het eten van fruit, groenten en zoetigheden groeit, verdikt en uiteindelijk zich ontpopt tot een mooie kleurrijke vlinder. We gaan ook aan de slag om zelf een rups/vlinder te maken. Op deze manier maken we ook kennis met verschillende soorten fruit die we gaan kunnen waarnemen. (ruiken, smaken, proeven, voelen...)

We volgen ook de ontwikkeling van ei tot rups tot vlinder in de klas. Daarvoor hebben we echte eitjes van het koolwitje die we van dichtbij kunnen opvolgen. Wie verse koolblaadjes kan bezorgen voor onze rupsen: graag! Zo kunnen ze ook hun buikje rond eten en worden ze sterke vlinders die we dan in de schooltuin van hun vrijheid laten proeven.

We maken ook gebruik van :

- kennis die we samen tijdens het jaar geleerd hebben: (hoofd)kleuren benoemen, resultatief tellen tot drie (of meer), rekenbegrippen (evenveel, niet evenveel, meer, minder) , ...
- vaardigheden zoals kleuren, schilderen, knippen, rijgen, ...
- sociale vaardigheden zoals beurt afwachten, delen, samen moeilijkheden oplossen,...

Doorheen deze twee weken werken we ook wat rond Moederdag en maken we een leuke verrassing voor de mama's. Wat dit zal worden zal hopelijk een verrassing blijven. 😊

Wie themamateriaal van rupsen, vlinders, fruit heeft: heel graag! De kleuters zijn telkens heel fier wanneer ze iets kunnen tonen aan elkaar.

Even wat praktische info:

- Na de vakantie kregen we extra hulp in de kleuterklassen van een nieuwe kinderverzorgster, juf Griet.
- Mag ik nogmaals vragen om alle doosjes /koekjes van jullie kleuter te voorzien van hun symbool. Zoals jullie weten, halen de kleuters 's morgens zelf hun fruit/koekje uit hun schooltas en leggen ze dit in de juiste bak. Wanneer een nieuwe juf in de klas komt is dit niet altijd haalbaar om te weten van wie wat precies is wanneer het speeltijd is.
Alvast bedankt.



- Zoals jullie op de nieuwsbrief kunnen lezen, is er op **14 mei ons schoolfeest**. Is het mogelijk om mij **tegen maandag 25 april** te laten weten of jullie kleuter zal deelnemen aan het schoolfeest. Dit mag via het heen-en weerschriftje.

Kledij voor onze klas die jullie al kunnen verzamelen **en** bezorgen aan mij in een zak met hun symbool. Dit ten laatste tegen 2 mei.

- een zwarte T-shirt met lange mouwen



- een lange zwarte broek of legging



- een effen wit onderhemdje (zonder mouwen)



- zwarte of donkere schoenen (deze mogen nog thuis blijven 😊)

Verder informatie in verband met het schoolfeest zal later volgen via een andere brief.

Alvast bedankt voor de samenwerking.

Prettig weekend.

Groetjes,
Juf Stephanie.