

Beste ouders,

Het thema voor de komende 2 weken is iets waar we heel verlangend naar uitkijken: de verjaardag van de Sint!

Dit is zowel voor de kleuters als voor de juffen een heel spannend thema! We kijken er dan ook heel erg naar uit. 😊



We maken onze klas supermooi voor de komst van de Sint!

Sint verklapte ons reeds dat hij alle kinderen heel graag ziet en dat er dit jaar géén stoute kinderen zijn.

Sommige kleuters vertelden me dat de Sint reeds een bezoekje bracht bij hen thuis of ze hem al eens in de winkel hebben gezien. En ja hoor... hij komt 3 december op bezoek in onze school! Joepie!!

We starten ons thema met het waarnemen van de kledij van zowel de Sint en zijn Pieten.

Ook de klas wordt versierd, in de kleuterklassen zal er toepasselijke muziek te horen zijn, leren allerlei liedjes en versjes, genieten de kinderen van een poppenspel/tekenraadsels, kunnen ze experimenteren met leuke schrijffritmiek, muziek maken met instrumenten, gaan we speelgoed tellen, kunnen ze zich uitleven in het huis van de Sint door zich te verkleden...

Wie materiaal heeft rond dit thema mag het zeker meebrengen. Graag alles naamtekenen!

Is het ook mogelijk om **allemaal een schoen** mee te geven van jullie kleuter. Deze schoen is niet om te knutselen, maar om in de kring te plaatsen. Hopelijk komt de Sint dan langs met wat lekkers. 😊

Prettig weekend en hou jullie goed.

Groetjes,  
Juf Stephanie.