

Beste ouders,

We kunnen er niet naast kijken wanneer we buiten komen. De bladeren aan de bomen krijgen andere en mooie kleuren, blaadjes en noten op de grond, de (regen)jas die we stilaan moeten aandoen.... Het is **herfst!**
Dit laten we natuurlijk niet voorbijgaan in de klas.

We vertrekken vanuit het prentenboek 'de blaadjesdief'. Dit is een leuk uitgangspunt om het thema te starten. Eekhoorn denkt dat er een blaadjesdief rondloopt, want iedere ochtend verdwijnen er blaadjes aan zijn boom. Op deze manier leren de kinderen het seizoen 'herfst' beter kennen en zetten we deze verandering in de natuur met al zijn mooiheid in de kijker.



Ook maken we kennis met Mannetje Tak. We gaan takken en stokken goed bekijken en zullen doorheen de week kunnen ontdekken wat we hier allemaal mee kunnen doen. We gaan samen in en rond onze schoolomgeving op zoek naar takken en stokken, gaan we schilderen met stokjes, maken we ons eigen Mannetje Tak, spelen we een gezelschapsspel en nog zoveel meer.



Wie materiaal voor de themahoek heeft: graag! Wil alles goed naamtekenen aub.

Iedereen mag ook nootjes, kastanjes... meebrengen. Met de nootjes kunnen we ook schilderen en vele andere leuke dingen doen. Alvast bedankt!

Prettig weekend en tot maandag! ☺

Groetjes,
Juf Stephanie