

Beste ouders,

De eerste twee maanden school die vlogen alweer voorbij. Volgende week nog één weekje school en dan staat de herfstvakantie al voor de deur.

Onze klas is een (h)echte klasgroep aan het worden. TOP!

De week voor de vakantie hou ik een themaloze week. De voorbije twee maanden volgden de thema's elkaar al snel op. Themaloze weken geven 'rust' in de klas, ik leer jullie kleuters nog beter kennen en prikkel hun intrinsieke motivatie.

Ik krijg ook meer tijd om mee te spelen, om te observeren, om de talenten en interesses van je kleuter te spotten en van daaruit de hoeken te verrijken en nieuw impulsen aan te bieden. Door die intrinsieke motivatie te prikkelen, zijn kinderen meer betrokken, wakker je creativiteit aan...

Op deze manier kan ik ook meer gaan differentiëren en zorg bieden waar nodig.

Tijdens deze week komen volgende zaken zeker aan bod: tellen, kleuren benoemen en sorteren, de plaatsbegrippen verder inoefenen, puzzelen, experimenteren met materialen, scheuren, knippen...

Prettig weekend en tot maandag. 😊

Groetjes,
Juf Stephanie