

Beste ouders,

Ik wens iedereen deugddoende kerstdagen en een gelukkig 2022 toe. Hou jullie goed en zorg voor elkaar in deze moeilijke tijden.



Na de vakantie gaan we van start met een themaloze week. Onze klasgroep zal namelijk na de vakantie wat wijzigen. De kinderen met geboortjaar 2018 van juf Sophie, maken de overstap naar onze klas. Dit wil zeggen dat de klasgroep groter zal worden.

Mag ik daarom vragen om maaltijdbriefjes/andere papieren steeds in orde te brengen, flesjes water/doosjes van fruit en/of koek te voorzien van hun symbool...

Zo kunnen we maandag 10 januari meteen van start gaan en gaat er geen onnodige tijd verloren aan papierwerk en andere kleinigheden. Op deze manier kan ik me volop op de kinderen concentreren.

Tijdens deze themaloze week geef ik de kinderen de tijd om aan elkaar te wennen en samen de klas verder te ontdekken. We leggen ons toe op het sociale-emotionele aspect, zoals samen spelen met de vriendjes, gevoelens verwoorden, exploreren...

We kijken er alvast naar uit om de kinderen te verwelkomen in onze klas. 😊

Prettige feestdagen en tot maandag 10 januari. 😊

Groetjes,
Juf Stephanie.