

Beste ouders,

We starten met het thema carnaval.

Hiervoor gaan we aan de slag met het prentenboek "Lou viert carnaval".

Dit is een leuk en herkenbaar carnavalsverhaal dat ook gaat over diversiteit.

In dit boek van Kathleen Amant komt dit heel mooi aan bod.

Op die manier kunnen we diversiteit in de klas op een speelse manier bespreekbaar maken. Het verkleeden wordt in het boek ook op een niet-stereotiepe manier aangepakt.

In de loop van de komende twee weken organiseren we in onze klas activiteiten die aansluiten bij dit verhaal.

Onze winkel verandert in een carnavalswinkel met verkleedkleden, maskers, hoeden, serpentine, gekke brillen...

Natuurlijk mag confetti niet ontbreken! We maken een confettibak in de klas en kunnen hier verschillende kanten mee uit: letters zoeken van een bepaald woord, flessen vullen en hierbij de begrippen vol, leeg, halfvol... aanhalen...

We houden een carnavalloopspel, voeren proefjes uit met ballonnen...

Zoals altijd gaat er ook aandacht naar tal van talige en wiskundige activiteiten bij dit thema.

De week voor de krokusvakantie wordt een GEKKE week waarbij de kinderen elke dag met iets anders gekks naar school mogen komen.

Op vrijdag 9 februari is er dan als kers op de taart een carnavalsfeest op school (zie aparte brief).

Het worden twee leuke weken! 😊

Groetjes,

Juf Janne

