

Beste ouders,

De volgende twee weken werken we rond het prentenboek: "De Gruffalo". Samen gaan we uitzoeken wie de Gruffalo precies is, hoe hij eruit ziet... Dus misschien nog *niet verklappen* aan je kleuter waarover we het volgende week zullen hebben, zo blijft het nog wat spannend!

*In het donkere bos was een muisje op pad.
Vos zag hem en dacht: Lekker hapje is dat!
'Jij hebt zeker wel honger, kleine muis?
Wil jij soms wat eten bij mij thuis?'
'Beste vos, normaal zou ik zeggen: graag,
maar ik eet bij de gruffalo vandaag.'
'De gruffalo? Die ken ik niet.'
'O nee? Nou, wacht dan maar tot je 'm ziet.'*

Het is een origineel prentenboek op rijm waar we alle kanten mee op kunnen. Ik kijk ernaar uit om rond dit verhaal te werken in de klas!

Graag **de laarzen** opnieuw meebrengen naar de klas.

We heten maandag ook een nieuw vriendinnetje, Dilana, welkom in onze klas!

Nog even ter herinnering:

Op donderdag 11 en vrijdag 12 november is er **geen school**.

Groetjes,
Juf Janne

