

Beste ouders,

De voorbije weken zijn voorbij gevlogen.

We konden elkaar beter leren kennen en werkten vooral rond de kalenders, klasafspraken, kiezen van een hoekje...

We maakten ook een vriendenboekje dat de kleuters altijd kunnen inkijken in onze boekenhoek.

Enkele foto's kan je steeds op klasbord vinden.

Volgende week werken we rond thema "Joepie, ik ben jarig!"

We houden een brainstorm rond het thema en samen denken we dus na wat over wat we zouden willen doen rond jarig zijn. Hoe willen we onze verjaardag vieren? Wat kunnen we in de klas organiseren?

De kleuters mogen zelf ideetjes aanbrengen.

Daarna gaan we samen aan de slag om onze klaspop een fijne verjaardag te geven!

Indien jullie beschikken over leuk themamateriaal, boeken... mag dit steeds **genaamtekend** meegebracht worden.

Alvast hartelijk bedankt!

We kijken ernaar uit om een verjaardagsfeestje te bouwen!

Groetjes,
Juf Janne

