

Beste ouders,

We zijn aangekomen bij het laatste themabriefje van dit schooljaar. Ik ben zo blij dat ik jullie kleuters mocht leren kennen. Het zijn allemaal fantastische kinderen!

Ons laatste thema is “kamperen”. Op vraag van de kinderen komt dit thema eindelijk aan bod. Ze kijken er al zo lang naar uit om hierrond te werken.

Als hoogtepunt blijven we natuurlijk op donderdag 23 juni op school slapen. Hiervoor krijgen jullie een aparte brief. Ook voor de oudercontacten krijgen jullie een brief via mail.

Verder nog *enkele belangrijke data* voor de laatste weken:

- Maandag 13 juni: zwemmen
- Donderdag 23 juni: slapen op school
- Maandag 27 juni: zwemmen
- Dinsdag 28 juni: schoolreis
- Donderdag 30 juni: laatste schooldag (enkel nog school in de voormiddag)

Themamateriaal mag zoals steeds genaamtekend meegegeven worden. Nogmaals hartelijk dank voor alle spullen die jullie reeds in de loop van het schooljaar meebrachten.

Ik wens alle papa's op zondag een leuke Vaderdag!

Fijn weekend!

Groetjes,
Juf Janne

