

Beste ouders,

Na een spannende Sinterklaasperiode staat alweer een leuke periode voor de deur. Samen gaan we op stap naar Kerstmis en Nieuwjaar, iets wat in deze coronaperiode niet zo vanzelfsprekend is.

Het thema loopt opnieuw over twee weken.

De kerstboom wordt versierd, het geboorteverhaal van Jezus komt aan bod, we nemen het kerstmateriaal waar, de kerststal wordt uitgezet... We maken ook een leuke nieuwjaarsbrief!

*Wie materiaal heeft rond dit thema mag het zeker meebrengen.
Graag alles naamtekenen!*

Op 16 december komt er een nieuw vriendje eventjes kijken in onze klas. Gil start na de kerstvakantie bij juf Janne.



Prettig weekend en tot maandag!
Juf Janne en juf Stephanie