

Beste ouders,

“Mijn lichaam” is het thema waar we vanaf volgende week mee van start gaan.

We bekijken hoe we eruit zien, leren lichaamsdelen benoemen, doen allerhande bewegingsspelletjes en liedjes.

Hierbij aansluitend komt dan “ziek zijn” aan bod.

Wat voel je als je ziek bent? Wat doet de dokter allemaal? Wat gebeurt er in het ziekenhuis?

Welke spullen heeft de dokter allemaal?

We nemen dit alles waar en kijken hoe dit gebruikt wordt.

We richten een dokterspraktijk in waar ze zelf aan de slag kunnen als dokter of patiënt en zich in deze rollen kunnen inleven.

Verder komt tellen en sorteren van doktersspullen aan bod.

Er wordt natuurlijk ook geknutseld en veel geëxperimenteerd.

Kortom, de volgende 2 weken zullen we opnieuw heel wat fijne dingen kunnen beleven en uitproberen!

Indien jullie themamateriaal hebben (doktersspullen, boekjes rond mijn lichaam, ziek zijn...), mag dit zeker genaamtekend meegebracht worden.

### **Meebrengen:**

- **Graag een washandje meebrengen! Je kan dit nadien nog gebruiken.**
- **Een kinderschoendoos. Als het kan met een deksel die eraan vast hangt. Indien je dit niet hebt, mag het een gewone schoendoos met deksel zijn.**



Alvast bedankt!

Groetjes,  
Juf Janne en juf Stephanie