

Beste ouders,

De komende twee werken we uiteraard rond het **thema "Sint en Piet"!**

Dit is zowel voor de kleuters als voor de juffen een heel spannend thema! We kijken er dan ook heel erg naar uit.

We starten ons thema met het waarnemen van de kledij van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook de klas wordt versierd, vlagjes worden gemaakt, sinterklaasliedjes worden gezongen...

Verder kunnen de kleuters genieten van een poppenspel, kunnen ze experimenteren met leuke schrijfritmiek, muziek maken met instrumenten...

We maken ook een mooi knutselwerkje.

Aan de **peuters (geboortjaar 2018)** vragen we om *tegen maandag* een **oude, kleurrijke T-shirt** van jouw kind en een **kapstok** mee te geven naar de klas. Dit hebben de **peuters** nodig om een leuke piet te knutselen. Deze zullen nadien niet meer kunnen gebruikt worden.

De *eerste kleuters* (°2017) hebben dit *niet* nodig. Zij maken iets anders.

De Sint zal jammergenoeg niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn op school door de coronamaatregelen.

Maar we zorgen voor een originele oplossing.

Kortom, het wordt een thema vol met spannende en leuke dingen!

*Wie materiaal heeft rond dit thema mag het zeker meebrengen.
Graag alles naamtekenen!*



Prettig weekend en tot maandag!
Juf Janne en juf Stephanie