

Beste ouders,

Onder de kleuters begon de komst van de Sint al heel erg te leven.
Daarom zijn we reeds gestart in de klas met het werken rond Sinterklaas.

Samen maakten we een brainstorm over wat we al weten van de Sint, wat we graag willen doen of maken rond het thema in de klas en vooral... over wat we graag nog willen weten!

Volgende week spelen we verder in op wat er in de brainstorm aan bod kwam.
We begonnen al met een verlanglijstje, een pietenmuts, het versieren van de klas... Daarnaast bekeken we hoe een stoomboot werkt.
We gaan verder op zoek naar antwoorden op hun vragen.

We hebben ook een aftelkalender om af te tellen naar de verjaardag van de Sint.
Op donderdag 2 december zullen we ons schoentje zetten in de klas.
Hopelijk komt de Sint dan ook eens bij ons langs!

Indien jullie materiaal hebben dat past bij dit thema, mag dit zeker meegebracht worden. Graag alles naamtekenen!

Groetjes,
Juf Janne