

Beste ouders,

We verwelkomen Rachelle die nieuw is op onze school. Iedereen is goed gestart. We maken er samen een onvergetelijk jaar van!

Ons thema voor de komende week is vriendschap. Wie boeken i.v.m. dit thema heeft, mag deze genaamtekend meebrengen.



Op vrijdag werken we altijd rond gezelschapsspellen. Elke week mag een kleuter een gezelschapsspel meebrengen. Wanneer uw kleuter aan de beurt is, kleeft er een sticker in het schriftje.

Wie nog geen rubberlaarsjes meebracht, wil dit zo snel mogelijk meebrengen aub.



Het themabriefje zit éénmalig in het schriftje. U kan het vanaf volgende week altijd op onze klapagina vinden. Mocht dit niet lukken, geef een seintje in het schriftje. Ook de vrijdagpost vinden jullie altijd op de site.

Prettig weekend en graag tot maandag!
Juf Charlotte en juf Dorine