

Beste ouders,

Wat leuk dat ik jullie kinderen mocht verwelkomen in mijn klas !
Ze maakten allemaal een goede start en alle vriendjes waren blij om elkaar terug te zien !

Deze week en volgende week (tot 10/09) werken we rond het thema
« Welkom in de klas ! »

We verkennen onze hoeken, maken klasafspraken, leren de kalenders en de bijhorende liedjes kennen...

Verder versieren we onze klasdeur, tekenen onszelf voor op het schriftje, maken we een knutseltas...

Ook maken we een vriendenboekje voor in de klas en komt de bee-bot al eens aan bod.

En... staat de eerste letter van het schooljaar al in de kijker !

Kortom, het worden leuke eerste weken in onze klas !

We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan !

Groetjes,
Juf Janne

